

**SALATIGA ZENDING vanaf 1851, dus 169 JAAR JONG!**Uitgebreide informatie op de website: [www.salatiga-zending.nl](http://www.salatiga-zending.nl)**“Maka sejauh timur dari barat, begitu jaupun dibuangNJa segala salah daripada kita”****“Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”***Mazmur-Psalm 103:12*

## Wees niet bang!

We vierden onlangs Pinksterfeest. Helaas niet op de gebruikelijke manier door met elkaar samen te komen in de kerken en in de open lucht, maar door middel van het volgen van live-streams, online kerkdiensten of het volgen van diensten op de televisie of computer. Vanaf 1 juni mogen kleine groepen weer bij elkaar komen en vanaf 1 juli is die groep groter, maar tegelijk zijn er nog diverse beperkingen. Het zingen bijvoorbeeld wordt afgeraden. En een dienst zonder te zingen is toch wel heel kaal.

Doordat er in de berichtgeving veel accent is gelegd op het risico van besmet te raken en een ander te besmetten, met mogelijk alle kwalijke gevolgen van dien, maakt dat mensen onzeker en bang worden. Heel begrijpelijk. Het is goed om na te gaan, waardoor die angst wordt veroorzaakt, waar ben je bang voor? Bang zijn, angst hebben is een gewone menselijke emotie. In de Bijbel lezen we diverse keren dat mensen bang zijn, met name wanneer zij bezoek krijgen van een engel. En dan wordt er

tegen die mensen gezegd. Wees niet bang. Toen de apostel Petrus gevraagd werd of hij bij Jezus hoorde, nadat ze Jezus gevangen hadden genomen, ontkende hij want hij vreesde voor zijn eigen leven. Toen de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag werd uitgestort, kende Petrus geen angst meer, hij getuigde vol vuur van zijn Heer, ondanks de tegenstand die er was. Wij hebben rekening te houden met de voorschriften van de overheid, maar we moeten ons niet bang laten maken.

**Als het goed is hebben wij onze hoop en verwachting niet (volledig) op dit leven afgestemd. Maar op de toekomst die ons wacht.**

Het leven in Indonesië in deze corona tijd valt niet mee. Veel mensen verliezen tijdelijk hun baan en inkomen waardoor het onzeker is of zij wel voldoende kunnen eten. Wanneer wij in de gelegenheid zijn daar iets aan te doen, moeten we dat niet laten. We kunnen niet alle problemen van deze wereld op onze schouders nemen, maar wij zijn betrokken bij het zendingswerk op Java, dat ooit is begonnen in Salatiga, en we mogen geven van onze overvloed en bidden dat de Here God zal voorzien in hun nood. En in die context en volgorde mogen we tegen onze broeders en zusters op Java zeggen: Wees niet bang, de Heilige Geest woont in jullie en verzekert jullie dat je kinderen van God bent. En de hemelse Vader zorgt voor Zijn kinderen, en zorgt dus ook voor jullie. Doet u mee?

***Gjalt de Haan***

## Ondersteuning i.v.m. COVID-19

Zoals we allemaal weten lijdt de hele wereld onder de uitbraak van het coronavirus.

Ook Indonesië wordt hard getroffen door het virus, dit heeft veel impact op de levens van mensen en op hun gezondheid maar heeft ook een enorme impact op de economie, speciaal voor de degenen die arm en kwetsbaar zijn zoals kleine ondernemers, boeren en mensen die in bedrijven en fabrieken werken.

Gebaseerd op cijfers in Indonesië zijn er 2,8 miljoen mensen hun baan verloren en die nu dus enorm veel

moeite hebben om rond te komen door het verlies van hun inkomen. Zo is het voor Sion ook erg moeilijk om rond te komen in deze onzekere tijd, Sion is een diaconie en zijn afhankelijk van giften, de meeste van de 4 scholen zijn dicht omdat hun ouders niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen (ze zijn hun baan verloren of kunnen nu hun oogst niet verkopen), ze hopen dat ze hulp krijgen van de regering maar zijn daar nog in afwachting over.

Wilt u met ons mee bidden dat er een mogelijkheden ontstaan om de scholen te ondersteunen en in stand te houden?

Sion heeft 73 stafleden / schoolpersoneel te onderhouden, zij worden nu ondersteund met een voedselpakket van € 8,- per persoon per maand. Wilt u misschien hier voor een aantal personeelsleden aan mee-ondersteunen? De situatie is daar zorgelijk...

Mogen wij rekenen op uw steun?  
U kunt hiervoor uw bijdrage overmaken naar  
**Salatiga Zending NL 35INGB0000084653**  
t.n.v. **Ondersteuning Sion /coronavirus.**

**Alvast bedankt ook voor uw gebed.  
Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe, juist nu.**





Wij (Salatiga Zending) zijn vrienden van de GKJTU op Midden-Java. GKJTU is de afkorting van: Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Dit betekent: Protestantse kerk uit Midden-Java ten Noorden. Zij willen het Evangelie verspreiden, vasthouden aan de Bijbel, zich laten leiden door de Heilige Geest, Die kracht geeft. De geopende Bijbel met daarboven een duif (beeld van de Heilige Geest) zie je ook in het logo van de GKJTU terug.

Wij hebben in juli/augustus 2018 verschillende kerken bezocht en bekeken. Daar spraken we met pastors/voorgangers van diverse gemeenten. Zij zijn dankbaar en blij, dat ze op Midden-Java nog in vrijheid in kerken samen kunnen komen. Ze mogen daar nog danken/bidden, zingen en Gods Woord verkondigen. Ze lieten dan ook trots 'hun kerk' zien. We werden zeer gastvrij ontvangen en kregen stevast lekkere hapjes/'snacks' en wat te drinken. We sloten regelmatig ons bezoek af met het samen zingen van enkele liederen, bijvoorbeeld 'Groot is Uw trouw' en 'Welk een vriend is onze Jezus'.



We bekeken de fraaie blauwwitte houten kerk van Kaliceret. We gingen naar verschillende projecten en hadden in het kerkgebouw in Wonorejo een feestelijke ontmoeting met onze sponsorkinderen. We hadden het voorrecht om op zondag een dienst mee te maken. Dit was in Salatiga (GKJTU). De eerste dienst begon om 6 uur! Wij gingen naar de tweede dienst, die om 8 uur begon. Fijn, om ook daar met Javaanse broeders en zusters samen te zingen en te luisteren naar Gods Woord.

# Kerken op Java



Tijdens ons bezoek zagen wij, dat men bezig was met de renovatie van deze kerk. In Ngaduman zijn bijna alle inwoners christen. Hier staat een basisschool en vlakbij een kerk (worden eveneens ondersteund door Salatiga Zending). Op een deel van de buitenmuur van deze kerk is een kleurrijke muurschildering aangebracht met als afbeelding 'Jezus zegent de kinderen'. Zo zijn kerkgebouwen en zulke afbeeldingen ook een getuigenis van Christus voor de mensen op Java.



DEZE KERK IS GEHEEL VERNIEUWD IN DE JAREN 1894-95.

PREDIKANTEN	OUDERLINGEN	DIAKENEN
J. VAN KATWIJST	J. VAN KATWIJST	A. C. DANGERWILDE
P. VAN LINGEN	M. E. L. CHASTAËN	J. H. HARTEN
G. BOSSE	J. C. STRANERS	J. H. HARTEN
J. B. CHAPPELIER	C. WEGELAAR	H. H. BOKES
AL. TH. G. SCHROEDER	J. H. HARTEN	W. BICKES
	J. H. HARTEN	
	J. H. HARTEN	

AL. TH. G. SCHROEDER



Als afsluiting van ons korte verblijf op Java brachten we nog een bezoek aan de kerk in Srandol en in Semarang (GKJTU). Bijzonder: in de kerk van Semarang stond een gedenksteen met namen van Nederlandse predikanten, ouderlingen en diakenen en er hing een foto van de 'Zendingskerk'. De Bijbel lag open bij 'KEJADIAN' (is 'GENESIS'). God die de Schepper is en aan het begin en het einde staat. Dat geldt voor hen en ons in deze onzekere tijd, waar we -door het Corona virus nog niet fysiek een kerkdienst mogen bezoeken. God is en blijft trouw en heeft alles in Zijn Hand!

**Betty de Haan**

# Bestuursleden gezocht

Graag vullen wij ons huidig bestuur aan met nieuwe bestuursleden die zich ook graag in willen zetten om de projecten die wij steunen op Midden Java voort te zetten en uit te bouwen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een bestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Siebren Roest.

**Per e-mail [s.roest@ziggo.nl](mailto:s.roest@ziggo.nl) of even bellen 06 – 51168540**

## Kind sponsoring

Wij zijn erg dankbaar voor uw betrokkenheid bij de mensen / kinderen op Java. Hierdoor kunnen ze naar school en toekomstplannen maken!

Hoe werkt kind sponsoring? Door iedere maand een bijdrage van €20, krijgen deze kinderen o.a. de mogelijkheid om te studeren. Van het sponsorkind ontvangt u 2x per jaar bericht. Met Kerst vaak een foto en in de maand juli/augustus een bericht over de schoolresultaten. Mocht u nog mensen in uw omgeving kennen die ook steun willen bieden aan deze kinderen wat zo ontzettend hard nodig is, kan men de bon, die achterop te vinden is, invullen en/of informatie vinden op onze website.

Deze kinderen hebben uw hulp nodig en wij zijn dan ook dankbaar dat er al heel veel mensen

betrokken zijn. Samen kunnen we een toekomst geven aan de kinderen en een kans om ze uit armoede te laten groeien.

## Schenken

Naast sponsoren of doneren is het mogelijk een eenmalige schenking aan de Stichting Salatiga Zending te doen. Deze giften worden onder andere gebruikt voor onderstaande projecten (A t/m I). Ook hier zijn we heel blij mee. Omdat de Belastingdienst de stichting een ANBI-status heeft toegekend, is het mogelijk een deel van uw schenking terug te ontvangen.

Schenken kunnen worden overgemaakt t.n.v. Stichting Salatiga Zending op rekeningnummer Bank ING: NL35INGB0000084653. Of via bijgevoegde acceptgiro.

Graag stel ik u Abednego voor in deze nieuwsbrief:



### Abednego

Abednego is een jongen van 8 jaar oud.

Ook Abednego heeft vanwege het lage inkomen van zijn ouders financiële ondersteuning nodig zodat hij naar school kan.

### Een briefje schrijven naar uw sponsorkind? Erg leuk!

Wilt u de brief dan in het Engels schrijven en met de naam en het nummer van het sponsorkind. Daar wordt uw brief vertaald in de Bahasa Indonesia.

### sturen naar:

Kantor "Sion"  
Jl. Letjen Sukowati 74  
50724 SALATIGA JATENG  
INDONESIA

## Overzicht van de projecten die wij steunen

A.	Adoptie / Kind sponsoring		F.	Sanitair	€100
B.	Kerkbouw	€ 100	G.	Onderhoud	€ 50
C.	Scholen	€ 350	H.	Gezondheidszorg voor ambulante zorg	€100
D.	Asrama's – salatiga en getasan	€ 250	I.	Merapi noodhulp	€ 50
E.	Motorfietsen	€ 75			

Dank u wel dat u het leven van een kind, de familie  
en de omgeving voorgoed wilt veranderen!



## Sponsor een kind

Ondergetekende: Dhr./Mevr. Voorletters.....Tussenvoegsel.....

Naam.....

Straatnaam ..... Postcode.....

Plaatsnaam.....Tel.....

E-mail.....@.....

Wil m.i.v...../...../20..... een kind financieel ondersteunen met:

€..... per maand (min. € 20,-)

---

**Ik geef mijn bankinstelling opdracht periodiek €.....per achtste van de  
maand over te maken op bankrekening: NL35INGB0000084653 t.n.v. Stichting  
Salatiga Zending. o.v.v. kind sponsoring.**

---

Handtekening:

